



### GEMENGD GEZELSCHAP

Achterste rij v.l.n.r.: een onbekende verzetsman, Wicher Dam, James Anslow, Ton Bons, Albert Bavouzet, Jan Seigers. Voorste rij: Jacoba Seigers en Jan Houtman.

### → LOCATIE: DE WOLFSKUIL

In het voorjaar van 1944 laat de knokploeg van Ommen zich fotograferen tijdens een gezellige picknick. Mét hun wapens en twee onderduikers.

Fotograaf en verzetsman Jan Houtman ligt nonchalant met de zelfontspanner op de bosgrond, terwijl poseren onder verzetsleden juist streng wordt ontraden. Stel je eens voor dat de bezetter de foto's in handen krijgt! Daarom zijn er weinig afbeeldingen van verzetsleden, laat staan foto's waarop ze wapens dragen. Maar deze groep waant zich veilig in het Ommense heuvelgebied De Wolfskuil. Hier wonen verzetsleden Jan en Jacoba Seigers. In een heuvel hebben zij een hol gemaakt waarin gestrande geallieerde piloten kunnen onderduiken. Zo zit de Amerikaanse piloot James Anslow een tijdje in Ommen, net als de ontsnapte Franse krijgsgevangene Albert Bavouzet. Mede door hun onderduikplek in de Wolfskuil

overleven zij de oorlog. Seigers weet zo'n zeventig piloten in veiligheid te brengen en richt een knokploeg op, maar wordt zelf later in 1944 opgepakt. Hij overleeft verschillende barre concentratiekampen. Ook Jan Houtman, Wicher Dam en Ton Bons, eveneens actief in het Ommense verzet, worden gearresteerd. Drie van de acht personen op deze foto overleven de oorlog niet: Jan Houtman wordt door de Beul van Ommen in een stal tussen het vee doodgeschoten. Ton Bons wordt samen met zijn vader Dirk gefusilleerd nabij de duinen van Schoorl, en Wicher Dam overlijdt kort na de bevrijding als gevolg van zijn gevangenschap in Sachsenhausen en de zware dwangarbeid die hij moest verrichten.